

# EKİM FIRSATLARI

SPOT



**FERHAN İSTANBULLU**

ferhanist@gmail.com

## BU ARALAR NE MODA?

Vogue dergisinin arı gibi çalışkan yazarları müdürü Zeynep Üner Uygur, nelerin moda olduğunu anlatıyor....

- Bird: Şişhane'de 8'cilerin yeni seksi mekanı.
- i-pad ve her şeyi: marka case'leri, application'ları (Vogue, Dazed&Confused gibi dergilerin i-pad uygulamaları)
- Nick Hornby: Son kitabı '31 şarkı'. Herkese ilham veriyor.
- Kite surf: Her zamankinden de moda... Bu satırları yazarken Alaçatı'da Zeynep Tosun, Berra Terzioğlu ve ben kite yapıyorduk!
- Londra: Shoreditch. İstanbul'un Asmalımescit'i...
- TV: Spartacus ve yeni sezon Gossip Girl.
- Yeni bir aksesuar markası: Yunan Babylon... Yakında mutlaka gelir. Müzelerde tasarımcı sergileri. Makosen\ Oxford erkek ayakkabıları. Ten rengi Chanel oje... Bir de grimsi tonu...
- Mini Cooper'ın yeni olayı: Bir cip. Eski Türk gruplarını bir araya getiren, Anapop gibi etkinlikler.
- Psikanalitik kitaplar: Metis Yayınları'nı takip edin. Social Network' adlı film. Facebook hadisesine farklı bir bakış. Yönetmeni David Fincher. Ekim ayında vizyonda.

Şu geçmiş yaza ağıt yakmayı bırakın artık! İyiden iyiye şenlenen İstanbul'da herkese cazip gelecek bir şeyler oluyor

İşte yağmur işte sonbahar... Ve yorgunluğu, yoğunluğu bahane etmeden ucundan yakalamam gerekenler. Birincisi çok saydığım bir fotoğrafçının; Ani Çelik Arevyan'ın İstanbul Modern'deki 'Göründüğü Gibi Değil' adlı sergisi... Yeni tam zamanlı çalışma hayatının içinde, hafta sonu odaklı sosyalleşmeye hala alışamadım. Her cuma çok daha programlı olmalıyım diyorum, beceremiyorum. Önümüzdeki cuma bir milat olacak benim için, bu sefer hafta sonunu süper akıllı bir biçimde geçireceğim.

## 29 Ekim tatilini bekliyorum

Çok yoğun masa başı işi olan arkadaşlarımdan her tatil fırsatını zincirlerinden boşanmış gibi değerlendirme çabalarına mana veremirdim. Sanki her boş gün illa şehir dışında geçmeliymiş gibi... Üç ayın ardından bu konuyu da anlamış bulunuyorum. Şahsen 09.00-18.00?(20.00?) mesaii bir çalışan olarak 29 Ekim tatilini bekliyorum.

Baktım, cuma sabahı erkenden Antakya'ya gitmek mümkünmüş. Beldeye ocak ayında gittim, o gün bugün tekrar gitmenin yolunu araştırıyorum. Müzedeki inanılmaz mozaikleri, Süryani ve Katolik kiliselerini yeniden, sakın sakın görebilmek müthiş olacak. Bir de yemek mevzuu var, tabii. Kendimi Şehir Kulübü'ne davet ettirebilmenin bir yolunu bulabilmeyi planlıyorum.



i-dans etkinliği ay sonuna kadar sürecek.

## Dolapdere'yi kediler bastı

Şakir Eczacıbaşı'nın 'Çağrışımlar, Tanıklıklar, Dostluklar' kitabını elimden bırakamadım. İçinde her şeyin olduğu eski bir Amerikan filmi izliyor gibiyim. "Elimdekini bitirmeden kitap almayacağım" derken üstüne Robinson Crusoe kitabevinin bülteni geldi. Sadi Turan'ın illüstrasyonlarıyla süslü Aziz Nesin'in 'Unutulmayan Rüya' kitabını hemen okumak istedim. Bir de 'Bir Stanley Kubrick Romanı' adlı yaşam öyküsünü... Ben bir biyografi canavarıyım, ailem başkalarının hayatlarını neden bu kadar merak ettiğimle kafa buluyor. Ama onlar 'başkaları' değil, 'biri-leri' diye açıklamayla sıyrılıyor bu muhabbetten.

Bir de müthiş bir dans etkinliği var İstanbul'da, i-dans... Ay sonuna dek devam edecek. Sadece modern dans etkinlikleri de değil, şehrin köşe bucağına yayılmış performanslar bunlar. Sözelimi geçtiğimiz iki gün kocaman kediler bastı Dolapdere'yi, Cihangir'i... Eylemlerin devamını öğrenebilmek için [www.idans.info](http://www.idans.info) adresine bir girin...